

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΚΥΣ ΕΥΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»**

Το θέμα της ημερίδας που θα συζητήσουμε απόψε εδώ «Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» είναι ενδιαφέρον, διαχρονικό αλλά και επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

Η πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουμε την τελευταία τετραετία είναι πολυεπίπεδη με αποτέλεσμα να πλήξει όχι μόνο τον κοινωνικό ιστό, αλλά και τους θεσμούς, όχι φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις αδικαιολόγητα.

Άλλωστε κατά διαστήματα επιστημονικές έρευνες και μελέτες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας όπως αυτή της ΚΕΔΕ την περασμένη Άνοιξη καταδεικνύουν πως οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία 74% πιστεύουν πως η διαφθορά στους δήμους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται(26%) ή παραμένει ίδια(48%).

Ο εν γένει δημόσιος βίος, αλλά και ειδικότερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όσοι υπηρετούν σε αυτούς τους θεσμούς, τελούν υπό αμφισβήτηση και καλούμαστε πολλές φορές να αποδείξουμε τα αυτονόητα ότι δηλαδή:

- οι αποφάσεις που έχουμε λάβει δεν υποκρύπτουν κάτι,
- οι ενέργειές μας δεν εξυπηρετούν ιδιοτελή συμφέροντα.

Αποτελεί λοιπόν η αποψινή συζήτηση και ενόψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας να καταγράψουμε τα προβλήματα και τις παθογένειες και με προτάσεις να επιδιώξουμε λύσεις που θα μας οδηγήσουν στο να κερδίσουμε την χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε από όποια θέση ευθύνης κι αν κατέχουμε πως έχουμε κληθεί για να υπηρετήσουμε το συμφέρον του λαού και της πατρίδας.

Οι παθογένειες στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι γνωστές:

- Γραφειοκρατία
- Έλλειψη πραγματικής αξιολόγησης και αξιοποίησης του στελεχιακού δυναμικού ποσοτικά και ποιοτικά
- Βραδείς ρυθμοί στον έλεγχο και την τιμωρία των επίορκων
- Αδιαφάνεια.

Δεν θέλω όμως να σταθώ σε παρατηρήσεις που είναι γνωστές σε όλους μας. Σας υπενθυμίζω πως τόσο τον Ιούλιο του 2013, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής, όσο και τον πρόσφατο (13/11/2013) ορισμό επιθεωρητή για το Δήμο Γορτυνίας.

Απόψε όμως, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την πορεία ανάκαμψης της εμπιστοσύνης της κοινωνίας σε τμήματα του πολιτικού μας συστήματος.

Η κυβέρνηση με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων προχώρησε και συνεχίζει να ενισχύει τη διαφάνεια απλουστεύοντας δομές και διαδικασίες μέσω της ενίσχυσης της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε την αναβάθμιση του προγράμματος «Διαύγεια», με τη «νέα Διαύγεια» ώστε να γίνει πιο εύχρηστο και φιλικό για τον πολίτη.

Και τώρα στα του «οίκου» μας. Τί έχει κάνει μέχρι σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της διαφάνειας;

- Από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» επεδίωξε και κατάφερε την πλήρη ανάπτυξή του καθώς με το «Διαύγεια», διασφαλίζεται η διαφάνεια της κρατικής δράσης και παράλληλα ενισχύεται η δυνατότητα των πολιτών να ενημερώνονται άμεσα για θέματα που τους αφορούν και να ασκούν έλεγχο στη δημόσια εξουσία. Υπενθυμίζω στο σημείο αυτό πως η παρουσίαση του «Διαύγεια» στον δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είχε χαρακτηριστεί υποδειγματική από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και είχε ενσωματωθεί ως βέλτιστη πρακτική στις εισηγήσεις του επιμορφωτικού προγράμματος «Κατάρτιση εργαζομένων σε μονάδες διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
- Συνεχίζοντας λοιπόν την προσπάθεια ενίσχυσης της Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που έχει τη δυναμική να «βελτιώσει τη δημοκρατική συμμετοχή» και να «υπερκεράσει τη πολιτική αποστασιοποίηση» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού συστήματος που θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του επόμενου έτους και έχει ως στόχο τόσο τη μείωση της γραφειοκρατίας όσο και της αμφίδρομης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω ηλεκτρονικής διάδρασης. Η αντίληψη αυτή εστιάζει σε πρωτοβουλίες που θα φέρουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων μορφών διακυβέρνησης και του πολίτη σε νέα επίπεδα.
- Προχωράμε τις διαδικασίες για την αλλαγή στον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μας με ηλεκτρονικά-ψηφιακά μέσα.
- Τα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ελέγχουν τη νομιμότητα των αποφάσεων του Α' & Β' Βαθμού Αυτοδιοίκησης συνεισφέροντας θετικά κατά την άποψή μου στην πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων αποφάσεων που στην πλειοψηφία τους έχουν να κάνουν με παρερμηνεία της νομοθεσίας. Στατιστικά και λόγω γνωστικού

αντικειμένου θα ήθελα να επισημάνω ότι προβληματικές αποφάσεις των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού αφορούν απ' ευθείας αναθέσεις, κατατιμήσεις έργων και εντάξεις έργων ως προμήθειες. Βέβαια κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυσή τους με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό-κυρίως νομικούς- ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος διενέργειας των ελέγχων αλλά και να συνεχιστεί και ενταθεί η προσπάθεια αυτή. Σε ότι αφορά το Οικονομικό Παρατηρητήριο και τους ελέγχους των στοιχείων των προϋπολογισμών των ΟΤΑ από τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θεωρούμε αναγκαία τη διάχυση των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου προς τις Αποκεντρωμένες και τη χορήγηση πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτών, σε όλα τα εργαλεία που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τη διαδικασία ελέγχου.

- Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις δύο Αποκεντρωμένες που εφαρμόζεται πιλοτικά η αξιολόγηση των δομών της. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας προχώρησε έγκαιρα στην αξιολόγηση των δομών της Αποκεντρωμένης και έστειλε στο Υπουργείο το νέο οργανόγραμμα προκειμένου να μπορεί να είναι αξιολογήσιμος ο κάθε υπάλληλός της και μετρήσιμη η αποτελεσματικότητά του μέσα στη δημόσια Διοίκηση. Ένα οργανόγραμμα που διαρκώς επικαιροποιείται με βάση την κινητικότητα – διαθεσιμότητα των υπαλλήλων αλλά και τις νέες αρμοδιότητες και υπηρεσίες που της εκχωρούνται.
- Η αποκεντρωμένη λειτουργία του κράτους, με τη μορφή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τον επιτελικό χαρακτήρα του κεντρικού κράτους και την λειτουργία των αιρετών περιφερειακών διοικήσεων αρκεί να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων που τις περισσότερες φορές παράγει γραφειοκρατία και ταλαιπωρεί τον πολίτη ο οποίος για να επιλύσει μια υπόθεσή του θα πρέπει να απευθυνθεί σε περισσότερες από μια υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των δύο θεσμών. Άλλωστε, ο ανεξάρτητος και διασταυρούμενος έλεγχος ενισχύει και θωρακίζει τη Δημοκρατία.
- Όλες οι πειθαρχικές υποθέσεις είτε αφορούν υπαλλήλους, είτε αφορούν αιρετούς έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ταυτόχρονα υπάρχουν ΕΔΕ που διενεργούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τόσο για αιρετούς, όσο και για υπαλλήλους της.

Κλείνοντας θα ήθελα να σταθώ στο κομμάτι της διαφθοράς και στην τιμωρία όσων δεν σεβάστηκαν τις θέσεις που κατείχαν.

Κυρίες και Κύριοι, οι καιροί είναι δύσκολοι σε όλα τα επίπεδα και η οικονομική κρίση πιέζει όλο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να συμπορεύονται με όσους «διψάνε» για άκριτη τιμωρία. Διανύουμε δυστυχώς μια περίοδο «διευθυντηρίου» που η κοινή γνώμη λειτουργεί μέσω γενικεύσεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρέμβουμε εμείς σε ρόλο καταλύτη, ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί, με τις πράξεις και τις αποφάσεις μας να αποδείξουμε πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τις όποιες αδυναμίες, τα λάθη και τις παραλήψεις της έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη μέχρι τώρα πορεία του ελληνικού κράτους και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τους λιγιστούς επίορκους.

Οι πολίτες από την άλλη, θα έχουν σε λίγο χρονικό διάστημα την ευκαιρία να τεθούν προ των δικών τους ευθυνών, στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σας ευχαριστώ.